

De geschiedenis van Loovelden (8)

De straatnamen op Loovelden

Toen de straatnaamgeving in de nieuwe wijk Loovelden ter sprake kwam in de gemeentelijke commissie straatnaamgeving, kwamen de leden tot de conclusie om via de straatnamen in deze wijk aandacht te besteden aan de beide gilden die Huissen nog steeds rijk is. Op die straatnamen zal in de komende Nieuwsbrieven nader worden ingegaan.

Het St. Laurentiusgilde 1777-1889

De activiteiten van het St. Laurentiusgilde werden in 1750 stilgelegd wegen “Oorlog en Duuren Tijd”. De bezittingen van het gilde werden bewaard door Gijsbertus Raats. Toen hij in 1769 ging trouwen, besloot hij de gildebezittingen over te dragen aan pastoor J.W. Kölcken. Op 15 mei van dat jaar werd het volgende genoteerd:

Onderschreve pastor verklaere: als dat Gisbertus Raats gewesene laetste Capitain van de jongeselle Schutterie in dese Stadt Huissen mijn heeft voorgesteld: dat het Schutten Boeck en het silver van dien ad twee pont en drij loot, so als darin staet aengetekent, bij hem ter bewaring was berustende, maer nu getrouwd zijnde het selve niet graag langer tot zijnen laste willen hebben, (...)

So hebben hem met advies van Kerck en Armen provisorem aengeraden (...) dat daarom het beste soude zijn het Schutten Boeck met het genoemde silver aen mijn te geven om het Boeck in de pastorie te bewaeren en het silver tot een ander Cieraed van de processie en ten voordeel van de Kerck te gebruijcken.

Het betekende zo ongeveer het einde van de koningsketen van dit gilde. Nog in hetzelfde jaar werd 1 pond en twee lood van de schilden omgesmolten tot een ander Cieraed van de processie. Momenteel zijn het de zes zogenaamde Adjudantsplaten, die door de adjudanten van het St. Gangulphusgilde worden gedragen. Op de ene kant staat een afbeelding van St. Gangulphus; de patroonheilige van de stad, met in zijn hand een schild met daarop een rechtsgaande zwaan. Op de andere zijde staat een beeltenis van Maria van Kevelaer met daaronder de tekst: *Huissen 1769*. Momenteel hangen nog vier schilden uit de periode van vóór 1777 aan de keten en weten we, dat er nog een schild uit 1712 is geweest.

Op 24 mei 1777 meldden Gerrit van Swelm, Gijsbert Jansen, Otto Arens, Jan van Wissen en Gradus Buscher zich om twee uur in de middag bij pastoor Kölcken en verklaarden, *dat zij van het silver van vorige Jongesellen schutterie niets vorderen zouden, maer sulks ter dispositie van de Heer pastor waere (...) wanneer zij naar de schief geschoten hadden, zig onder malkanderen lustig maeken, en geen vrowspersonen mede nemen wouden*. De pastoor beloofde bij die gelegenheid het *Vaandel van vorige Jongesellen schutterie haer te sullen laeten toekomen*.

Op 8 juni 1777 werd het St. Laurentiusgilde heropgericht. Het zat de leden kennelijk niet helemaal lekker want op 29 juni 1777 zien we, dat kapitein Gerrit van Swelm, kolonel A.P. Gieben en luitenant Hend. Gerritsen zich vervoegden bij kerkmeester Antoni Losekoot. De gildebroeders kregen 47 gulden en 12 stuivers Hollands overhandigd van de kerkmeester zijnde de betaling voor het zilver, dat in 1769 was gebruikt voor de vervaardiging van de zes adjudantsplaten. Het zal ongetwijfeld een welkome aanvulling van de kas van de nog geen maand tevoren heropgerichte broederschap zijn geweest. Wat er met het oudste gildeboek en het vaandel is gebeurd, is niet bekend.

Geraadpleegde literatuur

J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, *De geschiedenis van de Huissense gilden*. Huissen, 1986.

J.H.F. Zweers, Tot een ander cieraed ... te gebruijcken. In: *Mededelingen Historische Kring Huessen* jrg. 15 (1990), blz. 85-87.

Heroprichting van het St. Laurentiusgilde (Snipper). In: *Mededelingen Historische Kring Huessen* jrg. 18 (1993), blz. 45