

## De geschiedenis van Loovelden (5)

### De straatnamen op Loovelden

Toen de straatnaamgeving in de nieuwe wijk Loovelden ter sprake kwam in de gemeentelijke commissie straatnaamgeving, kwamen de leden tot de conclusie om via de straatnamen in deze wijk aandacht te besteden aan de beide gilden die Huissen nog steeds rijk is. Op die straatnamen zal in de komende Nieuwsbrieven nader worden ingegaan.

### Beleg en ontzet (1502)

Al vanaf de tweede helft van de 16<sup>e</sup> eeuw kwam het regelmatig tot een oorlog tussen de hertogdommen Kleef en Gelre waarbij Huissen het soms zwaar te verduren kreeg. Vanaf 1492 was Gelre in oorlog met de hertogen van Bourgondië. Kleef koos partij voor Bourgondië en opnieuw waren de beide burenen met elkaar in een oorlog verwickeld. In 1495 werd Huissen door Gelderse troepen geplunderd maar daarna bleef het een aantal jaren rustig omdat de oorlog zich verplaatste naar andere delen van Gelderland.

De vestingwerken hadden behoorlijk te lijden gehad. Niet alleen door van de inval in 1495



Karel van Egmont, Hertog van Gelre (1492-1538)



Hertog Johan II van Kleef (1481-1521)

maar ook als gevolg van de stadsbrand, die Huissen in 1493 teisterde. Pas in 1501 besloot het stadsbestuur de vestingwerken te laten herstellen. Gelukkig had men voorlopig niets te vrezen, zo leek het. In maart 1501 werd een wapenstilstand gesloten tussen Kleef en Gelre die tot april 1502 zou gaan duren. Hertog Johan II van Kleef hoopte stilletjes, dat ook na april 1502 de wapens niet opnieuw zouden worden opgenomen.

Op 25 mei 1502 toog het Gelderse leger weer op pad en op de 29<sup>e</sup> werd Huissen aangevallen. Deze bestorming mislukte echter. Het stadje werd belegerd. Een tweede bestorming op 7 juni werd opnieuw afgeslagen. De daarna; op 8 juni 1502 arriveerde de eerste voorraden over de Rijn per schip in het nog steeds belegerde stadje. De situatie werd voor de stedelingen behoorlijk precair, want de Vierakkerse Poort werd door de Geldersen zwaar beschadigd. Gelukkig kwamen op 25 juni troepen Kleefse troepen in de richting Huissen. Op 26 juni werd slag geleverd bij Angeroyen (bij Loo). Karel van Gelre leed een smadelijke nederlaag. Hij

verloor al zijn geschut en zelf wist hij nog maar net het vege lijf te redden. Een tijdgenoot maakte zelfs een lied over deze gebeurtenis waarin hij suggereerde, dat Karel de leeuwen in het Gelderse wapen maar moest vervangen door twee hazen. De Kleefse overwinning wordt nog jaarlijks herdacht door de gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad Huissen. Deze herdenking vindt plaats tijdens het weekeinde het dichtst bij de feestdag van St. Jan (24 juni).

### **Literatuur**

- J.H.F. Zweers en E.J.Th.A.M.A. Smit, *De geschiedenis van Huissen*. Huissen, 2000, blz. 22-25.
- E.J.Th.A.M.A. Smit (red.) *Canon van de Huissense geschiedenis*. Huissen, 2009, blz. 34-35.