

De geschiedenis van Loovelden (4)

De straatnamen op Loovelden

Toen de straatnaamgeving in de nieuwe wijk Loovelden ter sprake kwam in de gemeentelijke commissie straatnaamgeving, kwamen de leden tot de conclusie om via de straatnamen in deze wijk aandacht te besteden aan de beide gilden die Huissen nog steeds rijk is. Op die straatnamen zal in de komende Nieuwsbrieven nader worden ingegaan.

Het St. Laurentiusgilde

Keurvorst Friedrich Wilhelm van Brandenburg (1640-1688); de Grote Keurvorst volgde in 1640 zijn vader Georg Wilhelm op. Friedrich Wilhelm was ook machthebber in dat deel van de Kleefse Erflanden waartoe Huissen behoorde. In 1640 was Brandenburg zoals ook de rest van het Heilige Roomse Rijk gewikkeld in de tot dan toe meest bloedige strijd in zijn bestaan; de Dertigjarige Oorlog. Aan deze oorlog kwam een einde in 1648 toen de Vrede van



De Grote Keurvorst

Westfalen werd getekend. Deze vrede betekende echter niet, dat al het oorlogsgevaar was geweken. De Grote Keurvorst had ook na de Vrede van Westfalen behoefte aan een gewapende macht en daarom wilde hij ook de plaatselijke verdedigingsgilden inschakelen. In 1649 verleende hij het St. Antoniusgilde in Kleef belastingvoordelen. Hij stelde echter wel als eis, dat men naar de schijf en niet langer naar de vogel zou schieten.

De leden van het St. Gangulphusgilde schoten net als hun voorgangers naar de vogel. Kennelijk waren zij niet van plan hun traditie los te laten. De hierboven genoemde belastingvoordelen vervielen aan de ouders wanneer een vrijgezel lid werd van het St. Antoniusgilde in Kleef. Hier zijn de twee mogelijke oorzaken waarom in 1661 in Huissen een tweede gilde werd gesticht; het St. Laurentiusgilde. Het gilde was uitsluitend toegankelijk voor vrijgezellen en er werd naar de schijf geschoten. Helaas is het oudste gildeboek van het St. Laurentiusgilde rond 1873 verloren gegaan zodat we over de geschiedenis van dit gilde over de periode 1661-1777 maar weinig weten. Daar komt nog bij, dat een aanzienlijk deel van de koningsschilden in 1769 is versmolten. Er hangen uit deze periode nog slechts zeven koningsschilden aan de keten terwijl het er minstens 33 moeten zijn geweest. De omgesmolten schilden werden gebruikt voor het maken van zes zilveren platen die werden gedragen door vooraanstaande Huissense deelnemers aan de processie naar Kevelaer. De koningsschilden zijn weliswaar verdwenen, maar de platen maken momenteel nog steeds deel uit van de bezittingen van de beide gilden. Ze worden op stokken gedragen door de adjudanten van de gilden. Het enige wat we met zekerheid weten is dat het St. Laurentiusgilde tussen 1750 en 1777 wegens *Oorlog en Duuren Tijd* geen activiteiten ontplooiden. De leden zijn herkenbaar aan het feit dat zij tijdens de optrekdagen van de gilden blauwe vlaggen dragen. De kleur blauw overheerst ook in hun historische kostuums.

JHFZ